

Welkom WELKOM



KOM IN ALLE RUST BINNEN

Het woord zendo betekent letterlijk de weg van zen. Als je De Zendo binnenkomt, vervolg je die weg. Je mag verstillen, verwonderen, geraakt, ontroerd en in beweging gebracht worden. Er is ruimte voor humor, ernst en verdriet, maar daarbij steeds ook voor oplettende zorg naar en voor elkaar. Waar mogelijk dragen we daarom ook zorg voor rust of stilte die ons dichterbij onszelf en de wereld kan brengen. Zo proberen we elkaar op weg te helpen.

SCHOEISEL IN DE KAST

Als we bij binnenkomst onze schoenen uittrekken, dan is dat niet alleen een praktische overweging om minder straatvuil naar binnen te lopen. We symboliseren daarmee ook onze intentie om weerloos open in het leven te staan. Het toont onze bereidheid om een stukje van onszelf achter te laten en ons te openen voor elkaar en de wereld. Zo markeren we onze binnenkomst en krijgen zowel onze voeten als onze geest alle ruimte voor een natuurlijke afwikkeling.

OPEN IN VERBINDING

Laten we ons open stellen, ook voor dat wat niet past in ons kader. Laten we ons daarmee leren verbinden. Ontwikkeling en bewustwording komen voort uit compassie en verbinding. Daarbij hoort de aanvaarding van de verschillen tussen ieders eigenaardigheden. Maar ook die van de diverse spirituele tradities die in De Zendo huisvesting vinden. In meditatie kunnen we dan de openheid en verbinding ontdekken die in al die verscheidenheid aanwezig is.

ROUTE & PARKEREN



Adres

Navigatie

De Zendo bevindt zich op Museumpark Orientalis, een prachtig park van ruim 30 ha. Het adres (Profetenlaan 2, Heilig Landstichting) wordt door navigatiesystemen midden op het park geplaatst. Daarom kun je het beste navigeren op **'De Zendo of Museumpark Orientalis'**. Links naast het entree bevindt zich een groot groen hek (zie foto's pagina drie) dat voor aanvang van je activiteit geopend zal zijn.

Parkeren

Bezoekers en deelnemers van activiteiten in De Zendo kunnen achter het hek op het terrein van het museumpark parkeren. Er zijn drie parkeergelegenheden. Bij De Zendo (P1), 125 meter rechtdoor de onverharde weg op aan je linkerkant (P2) en de derde plek bevindt zich vanuit daar 150 meter doorrijden achter het hoofdgebouw van het museumpark (zie foto's pagina twee).

Calamiteiten

LET OP! Bij het parkeren is het belangrijk dat in geval van nood er altijd hulpdiensten langs de geparkeerde auto's achter op het park kunnen komen.

Contact

Mocht je vragen hebben en geen contact krijgen met de organisator van de activiteit in De Zendo dan kun je altijd bellen naar Lotte (coördinator van De Zendo).

Lotte Luigjes | 0683404090

ROUTE & PARKEREN



Aanzicht entree Museumpark Orientalis



Sla linksaf



Aan je rechterhand tref je een groot groen hek



Eerste parkeerplaats bij De Zendo



Tweede parkeerplaats na 125m links



Derde parkeerplaats achter het hoofdgebouw



ONZE VLOERVERWARMING STAAT AAN, MAAR JU KUNT OOK BIJDAGEN AAN DUURZAAM COMFORT.

TREK LEKKERE WARME SOKKEN AAN!